

בכאב עצום ובהתרגשות רבה אני עומדת פה מול המשפחה והחברים ומספידה את יהודה.

יהודה הקים כמעט במו ידיו את חברת כביש חוצה ישראל. מיד אחריו הצטרף משה לוי ז"ל וזמן קצר לאחר מכן הצטרפתי אליהם.

יהודה הקים את החברה לאחר שהגיע לראש הפירמידה בחיל ההנדסה בצה"ל, והמשיך לתרום כמנכ"ל מע"צ במשך מספר שנים. תקופה בה סייע בפיתוח התשתיות הלאומיות ברחבי הארץ.

יהודה נענה לאתגר שהציבו בפניו בייגה שוחט יבדל לחיים ארוכים ופואד בן אליעזר ז"ל והתגייס ברצון ובשמחה להוביל את הפרוייקט החדשני דאז – כביש חוצה ישראל - אשר נועד לחבר את קצוות הארץ.

עבדתי בצמוד ליהודה 17 שנים. תקופת היכרות ארוכה. רצופה בימים טובים ובימים קשים. במשברים ובמאבקים וגם בהצלחות, והיו הרבה כאלה.

יהודה ומשה לוי קיבצו סביבם צוות קטן ומסור שהיה מוכן ללכת אחריהם באש ובמים. "יחידת קומנדו עם סכין בין השיניים" כינה יהודה את עובדי החברה המתגבשת. יהודה היה איש של אנשים. תמיד דיבר בגובה העיניים, עם כולם, מקטן עד גדול. העריך את עובדיו וזכה להערכה ואהבה רבה בחזרה. יהודה ידע לסחוף אחריו, לייצר תחושה של שותפות גורל, של שאיפה מתמדת למצוינות, של חתירה למטרה. יהודה היה מנהיג אמיתי.

יהודה הוביל את החברה ביד רמה, בקור רוח ובמקצועיות גדולה. הוא ידע לנווט את הספינה בין אתגרים ומכשולים ותמיד ברוגע ובשקט. הוא ניהל את החברה בתיאום מלא עם היו"ר איתו היו לו יחסים מעולים והוביל אותה להישגים ולמימוש מוצלח של יעדיה, בשיתוף פעולה פורה עם נציגי משרדי האוצר, התחבורה, מוסדות התכנון ושאר הגורמים.

יהודה היה שותף פעיל ומוביל בעיצוב פני המדינה בהיבט התשתיתי הן כמנכ"ל מע"צ והן כמנכ"ל כביש חוצה ישראל.

ובנימה אישית – יהודה בעצם שינה את מסלול חייו. יהודה האמין בי וביכולותי הרבה יותר משהאמנתי אני בהם. יהודה נתן לי "חבל" ארוך והרצון שלא לאכזב אותו גרם לי ולאחרים לנסות ולהצטיין בכל מה שעשינו. במהלך 17 שנים יהודה גם ליווה אותי והיה שם בשבילי בצמתים החשובים בחיי. תמיד ליווה בעצה טובה ובהכוונה. הן בהחלטות הרות גורל והן בהזמנה לארוחת צהרים בשבת מעשה ידיה של מרים ואח"כ לשבת עם אורי שלי ולעזור לה לפתור בעיות במתמטיקה.

אני תמיד מספרת שכשהגעתי לראיון הראשון איתו אמרתי לו שבדרך כלל אני נשארת במקום עבודה לא יותר מ-3-4 שנים. יהודה הצליח להדביק אותי ואת יתר העובדים בהתלהבות שלו מהאתגר בפרוייקט הלאומי של סלילת כביש חוצה ישראל.

בראייתו החזונית, מנהיגותו הכריזמטית וקיסמו האישי הוא סחף אותנו לדבוק בפרוייקט ולהתקדם עימו מנקודת ציון אחת לשנייה. ולראייה, היום 26 שנים לאחר ההקמה, אני עדיין עובדת חברה, נמנית על הנהלתה הבכירה ומאוד גאה להציג כיצד החזון של יהודה קרם עור וגידים.

אנחנו נפרדים היום מאדם יקר, מקצוען אמיתי, איש חזון, מנהיג כריזמטי, לוחם אמיץ ואוהב אדם.

אני נפרדת בכאב גדול ממי שהיה לי במשך שנים- גם דמות מופת, גם משענת וכתף, ושאהבתי אהבת נפש.

מי יתן ולא תדעו עוד צער.